

## wat vind ik goed/leuk aan de heijenoordschool

Wat ik heel goed en fijn vind aan de heijenoordschool is dat er niet alleen maar tijd wordt besteed aan schoolwerk, maar ook aan heel veel andere dingen tijd besteden. 1 van die dingen is ruzies. Als er een ruzie is geweest is het niet alleen hand schudden en het is opgelost, maar we gaan het ook echt oplossen, zodat we ervan kunnen leren.

Ik voel mij ook veilig op school, omdat onze school ook in het thema staat van vriendschap en niet pesten, want als ik verhalen hoor over mensen die gepest worden dan vind ik dat echt heel erg. Op de heijenoordschool wordt volgens mij ook echt niet gepest.

Ze geven ook extra aandacht aan presenteren en dat helpt bij veel kinderen wel om het beter te leren volgens mij. Mij heeft het ook heel erg geholpen door het zo vaak te doen. Je moet later bij veel banen ook veel presenteren, dus het is heel goed dat ze daar meer aandacht aan besteden.

Als je uitdaging nodig hebt dan zijn er extra dingen die je kan doen bijvoorbeeld: Russische lessen of gewoon een plusboek. Als je iets moeilijk vindt zijn er ook genoeg dingen waardoor je er beter in wordt zoals een bijwerkboek of Alie helpt je. Dat is erg fijn, want dan verveel je je nooit en je kan altijd hulp krijgen. Het laatste wat ik heel fijn vind is dat je altijd hulp kan vragen aan je klasgenootjes, omdat je met groep 6,7,8 in een klas zit. Als je in groep 6/7 zit is er altijd een 8ste jaars die je kan helpen. Ook voelt het fijn om je klasgenoten te helpen.